



# VÄNBREV

Sankt Dominikus kloster, Röglebäck

- Julen 2015 -

.....



*Sr Anne-Marie på dagen  
för sitt 60-års jubileum*

## Syster Anne-Marie Dougoud OP

30 juni 1914 - 14 juni 2015

Första Löften 31 maj 1936, eviga Löften 31 maj 1939

Syster Anne-Marie var den första nunna jag mötte "på riktigt", alldeles nära. Hon var gästsystem och tog emot mig i Rögle kloster oktober 1984. Jag såg noga in i hennes fårade ansikte, de bruna, stora ögonen och slogs av värmen som strålade mot mig. Försökte utforska djupet bakom, ett djup som bara kan komma ur mycket smärta och mycket kärlek. Jag vet att andra har slagits av samma blick.

Sr Anne-Marie tog emot alla med samma gästfrihet, samma omtanke, samma tjänstvillighet. Här fanns en moderlighet som jag förknippar med kyrkan själv. Åt mig städade hon raskt ett extra rum så att jag skulle få ett större, med mer solljus, när en annan gäst åkt.

Det var paradoxalt med hennes moderliga utstrålning, för hon hade tidigt förlorat sin egen

mor i en tragisk olycka. Redan som ettåring var hon ensam med sin pappa, som förblev änkeman hela livet. Anne-Marie, den enda dottern, blev därför måhända något över-beskyddad. Hon var av ängslig natur, livet igenom. Och trots det var hon någon som kunde ingjuta trygghet omkring sig.

Anne-Marie kom från Schweiz, men trädde in hos dominikansystrar i Frankrike, 1934. Hon var en "leksyster" av den gamla stammen, sådana som inte existerar längre. Leksystrar var de som inte kunde latin och därför inte deltog i klostrets korbön, bara i mässan. Istället bad de många rosenkransar och bar upp klostret med sitt praktiska arbete.

Det var säkert bra att det Andra Vatikankonciliet avskaffade uppdelningen mellan korsystrar och leksystrar. Men samtidigt försvann en viss form av helighet, som syster Anne-Marie väl representerade. Enkel, jordnära, ödmjuk och from.

Till Sverige kom hon 1948 och har utan tvekan varit en av grundpelarna i Rögles kloster, utan att göra väsen av sig. Trogen till det yttersta genom ljusa och mörka perioder. När hennes hälsa vacklade och hon inte längre kunde gå, fick hon flytta till vårt hem för gamla systrar i Frankrike, år 2000. Vem hade kunnat tro att hon skulle leva i 15 år till? Hon somnade in stilla strax före sin 101-årsdag.

Personalen vårdade henne ömt som ett barn under många år då hon inte längre var kontaktbar. Det var kanske menat så? Att hon under sina sista år skulle få uppleva den moderliga vård hon förlorat som liten. Guds sätt att torka hennes inre tårar, redan här i detta livet. Så som syster Anne-Marie själv gjort för så många.

Tack, goda systrar.

sr Sofie o.p.



Systrarna på Rögles kloster tackar er alla  
för er hjälp och stöd under året som gått  
och önskar er en mycket god jul  
och ett välsignat nytt år!



## KLOSTERVECKAN

Under en vecka i augusti hade vi glädjen att uppleva hur vårt kloster fylldes till "bristningsgränsen", under den klostervecka vi då arrangerade för unga män och kvinnor. Den riktade sig till unga mellan 18-32 år, som sökte sin kallelse.

Idén till denna vecka föddes redan för ett år sedan, och mognade sedan fram i bön, reflektion

och väldigt många praktiska förberedelser. Inte utan en viss vanda, som alltid i ett "värkarbete", men i botten ändå en längtan att få ge vidare, visa på den fantastiska väg vi själva funnit, och att ge möjlighet att få smaka något av klosterlivet, att hjälpa människor hitta Guds väg i sina liv.

Detta var ju egentligen ett alldeles för stort projekt för vår lilla kommunitet, men i idén fanns tanken

att göra detta tillsammans med andra bröder och systrar från olika ordnar. Inte bara för att få hjälp, utan för att ge deltagarna möjlighet att få erfara olika spiritualiteter.

Denna rikedom gav en dynamik åt hela projektet och blev verkligen välsignat, inte bara för de unga utan också för oss alla systrar och bröder!

Det blev en härligt team:

de franska johannesbröderna Cyrille-Marie och Syméon, franciskanbroder Staffan från Jonsered, karmelitbroder Emmanuel från Norraby, benediktinsyster Elisabet från Mariavall,

Br. Cyrille-Marie höll två föredrag, "Come and follow me", och "I will espouse you to me forever", som angav tonen första kvällen, och gav en stark uppmuntran/uppmaning sista dagen.

Det var tillbedjan i kapellet varje kväll efter kompletorium, och natten före Jungfru Marie Upptagning tillbedjan hela natten. Otroligt fint! Flera systrar och bröder gav personliga vittnesbörd om sin väg och sökande att hitta kallelsen.

Möjlighet gavs också till personlig vägledning och samtal, och många blev också de informella



dominikanbröderna Björn och Pascal från Lund/Stockholm, och vi själva dominkansystrar.

Men egentligen var vi många fler. Vi bars under hela veckan av trofasta förböner från våra olika kloster i Sverige. Gud välsignade verkligen dessa dagar, och det fungerade fantastiskt bra utan svårigheter. Tack för alla dessa böner!

Och dagarna då?

En rytm av tideböner, bibelmeditationer, Mässan, rosenkransbön, praktiskt arbete i trädgård, kök och städning m.m, måltider i tystnad med högläsning, rekreationer med kubbspel och promenader, och fest med drama och clown!

mötena i vår trädgård mellan de unga, då man kunde se dem sitta här och där, ibland i samspråk med någon broder eller syster.

Dagarna genomsyrades av en fantastiskt fin gemenskap, där alla hjälptes åt, i öppenhet för varandra, och det blev många skratt.

Vi fick mycket hjälp under dessa dagar, i trädgård och kök. Att arbeta tillsammans skapade något väldigt fint, en samhörighet.

Vi erfor att dagarna berörde de unga, och tycktes ge dem näring. Må Herren leda dem vidare på deras livsvägar!

sr Katarina o.p.



## NY BOK FRÅN KLOSTRET

Syster Sofie delar sina erfarenheter från 25 års  
kommunitetsliv.

Ett nytt och för många okänt ansikte av kyrkan lyfts  
dessutom fram: nya gemenskaper där munkar, nunnor  
och andra lever tillsammans.

Boken kan beställas direkt från klostret  
och kostar 200 kr plus porto.

<http://www.roglekloster.se/store>



## DOMINIKANORDEN FIRAR SITT 800-ÅRSJUBILEUM

Lördagen 21 maj öppet för allmänheten!

Håll utkik efter programmet i Lund  
på [www.opdacia.org](http://www.opdacia.org)



*Brödernas provincial besöker Rögle*

---

### vänkretsen

Rögle klostrets vänkrets vill vara en länk mellan systrarna och dem som känner sig knutna till klostret. Systrarna innesluter på ett särskilt sätt vännerna i sina förböner, och genom klostrets program och vänbrev ges information från klostret två gånger per år. Vänkretsen är inte en sammanslutning med organisation eller sammankomster. Medlemskap förpliktar inte till årsmöte eller dylikt. Vi ber endast om en årlig gåva för porto och tryckkostnader. Eventuellt överskott kommer att gå till konkreta ändamål som på ett eller annat sätt kommer medlemmarna till godo, och som vi berättar om i vänbrevet. Vill du bli medlem, sätt in en gåva på systrarnas bankgiro, 228 - 6847, och skriv tydligt namn, adress och telefonnummer.

[www.roglekloster.se](http://www.roglekloster.se)