



VÄNBREV

Sankt Dominikus kloster, Röglebäck

- Julen 2022-

NÄRMARE VÅRA RÖTTER

Sedan några år tillbaka har Katolska kyrkan uppmuntrat kloster och komuniteter att ansluta sig till nätverk av kloster, så kallade Federationer, för ömsesidigt stöd och samarbete.

Vi systrar i Rögle leddes in i en process där vi nu knutit oss

närmare den franska federationen *Notre Dame des*

Prêcheurs, vilket samtidigt betyder att vi kommer närmare våra monastiska rötter. Vi kommer ju ursprungligen från Prouille, det första kvinnliga klostret som Dominikus grundade. Men Rögle kloster har tillhört en fransk kongregation – *Les Dominicaines des Tourelles* – med en annan ”kanonisk status” än monialerna i de kontemplativa klostren.

Den 8 december, Jungfru Marias högtid, blir vi nu ett *monastiskt stiftspriorat*, med samma konstitutioner som monialerna. Vi har länge haft ett samarbete med dem för utbildning av noviser, och nu har banden styrkts. Dominikanordens Ordensmästare, broder Gerard Timoner o.p., bekräftade nyligen ”det nya klostrets” tillhörighet till Orden.

Vi bär med oss vårt arv från *Les Tourelles*, så skiftet innebär inte en stor förändring. Eller inte en större förändring än den som hela tiden sker i livet, i människors liv liksom i komuniteter. Rögle har haft lite olika

ansikten under olika perioder. När systrarna kom i slutet av 1950-talet var det ett klassiskt kloster med monastisk observans. Sedan kom sextio- och sjuttioalets stora omvälvningar i Kyrkan, då mycket av det traditionella ansågs otidsenligt, inklusive ordensdräkten. Tonvikt låg mer på socialt engagemang. Under 1980-talet gjorde systrarna en stor insats för flyktingar. Därefter följde en tid då vi utvecklade en omfattande kurs- och reträttverksamhet. Den fick vi sen successivt dra ner på då det krävde en för stor arbetsinsats. Några år på tidigt 2000-tal möttes en karismatisk bönegrupp är tillsammans med systrarna.



Ja, det är som med livet självt: det rör på sig. Vi är samma människor från födsel till död, men

vårt utseende, våra intressen och vår personlighet förändras. En komunitet färgas inte bara av systrarnas personlighet, ålder och antal, utan också av kulturen och situationen i världen. Under Andra världskriget fick våra franska systrar ställa om sitt liv radikalt. De gömde judiska familjer i sitt kloster, som låg granne med SS:s högkvarter...

Vi vet inte vilka kriser som väntar framöver, men kriserna avlöser varandra, och vi tycks inte direkt gå mot tryggare tider. Men världen och Kyrkan har alltid befunnit sig i någon form av kris! Vi lever i en fallen värld, och vi

är bara "gäster och främlingar" här på jorden (He 11:13). Vi ber och gör bot för det som plågar världen och kyrkan, men ingenting bör få oss att förlora hoppet och den djupare friden: Vårt ankare är i himlen.

Kriser kan också, som bekant, leda till utveckling. Energikrisen har lett oss att plocka fram våra svarta liturgiska kappor, eftersom vi fått sänka temperaturen i kapellet. Men så gjorde munkar och nunnor alltid innan centralvärmen kom. Det finns en vacker symbolik i att bära svarta kappor från den 2 november (Alla själars dag) fram till påsknatten, när vi firar ljusets seger över mörkret. Då kastas den svarta kappan av och vi strålar i vitt!

Så kan vi se på vårt jordiska liv. Det är genomlyst av Kristi närvaro, men det sanna livet är ändå beslöjat, höljt av ett täckelse. Först vid döden kastar vi av oss den "svarta kappan", vår jordiska kropp, för att träda in i det fulla ljuset, med en förhärligad kropp.

Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet

(1 Kor 15:42).

Detta är ett påskbudskap, men också ett julbudskap, eftersom

ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det

som vi läser i Juldagens evangelium (Joh 1:5).

Må vi alla bevara detta ljus brinnande, under våra "svarta kappor".

Sr Sofie och medsystrar



Brödernas provincial, broder Nicolas Tixier o.p. besökte oss just när vi fått Ordensmästarens bekräftelse av vårt kloster.



Federationens "president", sr Agnès, var här i advent för ett år sen för att lära känna klostret.

NÅGRA NYHETER FRÅN DET GÅNGNA ÅRET

Frågan om NCC:s utvidgning av verksamheten till "vår" sida av vägen, har fått sin lösning då Mark- och miljödomstolen sa nej till en fabrik för återvinning av asfalt 500 m från klostret. Nu kan vi känna oss säkra för kanske tjugo eller trettio år framöver, innan NCC inleder en ny drive...

I maj kom syster Veronica till oss för att stanna några månader. Syster Veronica bodde i Rögle under åren 2003-2006, och vi har alltid sett henne som vår syster. Vistelsen har nu förlängts till ytterligare minst ett år. Vi gläder oss mycket över att ha henne tillbaka och tackar Herren för det.

Den 4 maj besökte vi Sr Thérèse-Eriks grav i Varberg, på 60-årsdagen av hennes död. Vi betraktar henne som en av grundarinnorna till Rögle kloster. Hon trädde in i klostret i Montpellier år 1919, och blev så den första svenska dominikansystemen efter reformationen. Sr Thérèse-Erik bad ivrigt om ett kloster i Sverige, en bön som besvarades när systrarna kom till Rögle 1957. På grund av Parkinsons sjukdom hade hon då tvingats lämna klosterlivet, men hon förblev förbunden med Rögle genom bön och kontakt. Hon levde ett avskilt kontemplativt böneliv i Varberg där hon bodde tillsammans med sin syster i villan "Stella Maris". Där firades katolsk mässa för de få katolikerna i området, vilket kan ses som början till den katolska församlingen i Varberg.



Sr Thérèse-Erik (stående bredvid priorinnan) var novismästarinna i klostret

Med oss var Fader Björn Göransson som varit kyrkoherde i Varberg och intresserat sig för vår systers öde. Varmt tack för hans fina initiativ!



Vi planterar en blomma vid graven och ber om sr Thérèse-Eriks förbön.



"Vi tackar dig för vår syster Thérèse-Erik, och för att du kallade henne till *Les Dominicaines des Tourelles*. Tack för hennes uthålliga och hängivna böner för ett dominikankloster i Sverige och för att Du svarade på hennes bön. Där hon har sått har vi fått skörda."

Sr Melania och sr Céline deltog i den årliga kursen i teologi för systrar under utbildning, denna gång i klostret St Maximin i Sydfrankrike.



Utflykt till La Sainte Baume



Gästhemmet har genomgått omfattande renoveringar med ett nytt dränerings-system runt byggnaden. De av er som inte kunnat bo på bottenvåningen pga fukt ska nu förhoppningsvis märka av förbättringen. Vidare har vi dränerat gårdsplanen där man efter regn ofta fick hoppa mellan vattenpölar. Halva avloppssystemet är dessutom utbytt i gästhemmet. Det är stora, tunga, "tråkiga" (och dyra) arbeten som dock måste göras, och som även de kan bli till "andliga offer" när vi utför dem som en tjänst för Herren och våra medmänniskor. Inte minst beundrar vi de trogna hantverkare som utför detta grovjobb med stor noggrannhet. Vi tänker på Gud själv som valde hantverkarens yrke när han blev människa. Obemärkt och i enkelhet.



Sanerad gårdsplan och ny väg

En "mystisk" tillbyggnad har vidare dykt upp i vår skog, tillverkat av en annan händig man, nämligen vår granne Jan, tillika jägare. I våras blev vi nämligen invaderade av vildsvin som lyckades åstadkomma en hel del skada under några nätter. Jan byggde ett vaktorn åt oss, och även om han inte skjutit något djur därifrån – än – har vi fått del av hans fångst i trakterna och för första gången lagat vår egen vildsvinsgryta. Kanske blir detta vårt sätt att livnära oss under bistra tider: vildsvin och äpplen! Tillagat på den vedspis vi önskar installera.

Ja, tiderna förändras! Men Herren består för evigt. *Stat crux dum volvitur orbis*: Världen snurrar, men korset står fast.

En välsignad jul till alla och vårt varmaste tack till var och en för all hjälp och gåvor som kommit oss till del.

Vänkretsen

Rögle klostets vänkrets vill vara en länk mellan systrarna och dem som känner sig knutna till klostret. Vänkretsen är inte en sammanslutning med organisation och sammankomster och förpliktar inte till årsmöte eller dylikt.

Systrarna innesluter vännerna i sina förböner och skickar ut jultrev och eventuell annan information om det blir aktuellt.

Hör av dig om du vill bli uppsatt på mail-listan: systrarna@roglekloster.se
Vi har även en mail-lista för utskick av meddelanden om plötsliga tidsändringar för mässan eller annat som endast är av lokalt intresse.

*Vill du sättas upp på den, **ange noga att listan gäller detta***

Vill du ge en gåva tar vi tacksamt emot: Bankgiro: 228-6847

Swish: 123 396 92 19

www.roglekloster.se

